

Vrijwilligers, sponsors en donateurs gezocht

# Regio Woudenberg krijgt dierenambulance

**REGIO - Gewonde vogels en dieren kunnen vanaf 1 mei snel geholpen worden. Vanaf die datum gaat er in Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Maarn en Maarsbergen een dierenambulance rijden. Initiatiefnemers zijn Ingrid Schutte en Anita Schellingerhout.**

„Het idee van een dierenambulance is bij mij opgekomen toen er een mevrouw uit Maarn belde dat er op de Tuindorppweg een kat lag te sterven. Ik wist niet direct onder welke regio Maarn viel voor een dierenambulance en de politie gebeld. Toen die ter plaatse kwam, was de kat inmiddels overleden. Ze hebben de kat ter plekke begraven en dat vond ik erg jammer omdat het toen moeilijk werd de eigenaar te achterhalen,” vertelt Ingrid Schutte. „Ik weet wel dat Woudenberg voor de dierenambulance onder de regio Amersfoort valt,” voegt ze eraan toe. Ingrid kwam in contact met haar vroegere vriendin Anita Schellingerhout en al snel werd het plan geboren om in de regio Woudenberg een eigen dierenambulance te starten. Beide zijn 'gek' van dieren en al eerder nam Ingrid het initiatief om voor de regio Woudenberg een afdeling van Amivedi op te richten.

Het registreren van gevonden en vermiste huisdieren loopt perfect. „Alle gevonden en vermiste honden komen weer bij hun baas terecht. Voor katten is dat aantal minder. Dat geldt ook voor vogels. Je bent natuurlijk altijd afhankelijk van de eerlijkheid van mensen,” merkt Ingrid op. Het registreren van vermiste en gevonden huisdieren doet ze vanaf mei vorig jaar geheel belangenloos. „Dat mensen dankbaar zijn voor de bemiddeling is voor mij genoeg. Ze vragen wel eens of ze me wat kunnen geven. Ik verwijst ze dan naar

de brief die ze van Amivedi krijgen waarin om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Van dat geld zie ik niets terug,” aldus Ingrid. Met kerstmis kreeg ze een theemuts als dank en daar ben ze heel erg blij mee. „De theemuts paste precies bij m'n pas geschilderde keuken.”

Onlangs belde er op zaterdagavond om half elf een man uit Huizen die in Maarsbergen zijn hond was kwijt geraakt. Binnen een uur had Ingrid de hond opgespoord. Hij bleek in Leersum te zijn ondergebracht. „De man was dolblij,” vertelt Ingrid.

## Huilen

Antia is assistent beheerder van het dierentehuis in Zeist. Al heel jong wist ze dat ze met dieren wilde werken. Haar moeder dacht daar anders over. „Als jij een dood vogeltje ziet, ga je al huilen.” Het heeft zeven jaar geduurd voor Anita haar baan opzegde bij Albert Heijn om in de dierenverzorging te gaan. Ze werkte eerst als vrijwilligster bij het dierentehuis in Zeist en verzorgde daar in de zomermaanden kittens. Ze deed dat zo goed dat ze een vaste baan voor 24 uur per week aangeboden kreeg. „Het worden er meestal wel 40 uur en bovendien neem ik m'n werk mee naar huis,” aldus Anita. Thuis houdt ze vier katten die niet

meer geplaatst kunnen worden.

Met een dierenambulance in de regio Woudenberg wordt opnieuw een gat in het netwerk opgevuld. „Een sluitend netwerk is het streven van de Federatie van Dierenambulances,” vertelt Ingrid. „We streven naar een goede samenwerking en we hebben met alle dierenambulance-organisaties in de regio goed overleg. Ze willen ons met raad en daad terzijde staan.”

Om een dierenambulance rijdend te houden zijn minstens 15 tot 20 vrijwilligers nodig. Ingrid en Anita hebben inmiddels 8 personen enthousiast gekregen. „Er kunnen er dus nog wel een paar bij en we hopen dat mensen uit de regio Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Maarn en Maarsbergen zich aanmelden bij het lezen van dit artikel. Als we een club bij elkaar hebben, gaan we met z'n allen een EHBO-cursus voor dieren volgen. De plaatselijke dierenartsen hebben hun medewerking toegezegd,” aldus Ingrid.

Ingrid en Anita wijzen er op dat een dierenambulance meer is dan het vervoer van gewonde vogels en huisdieren. „We kunnen ook met zieke dieren naar de dierenarts rijden als de eigenaar niet over eigen vervoer beschikt. Een paard kunnen we niet in de bus vervoeren, maar we kunnen wel uitrukken als een paard gewond

is, bijvoorbeeld als het paard verstrikt is geraakt in prikkeldraad. We kunnen het dan ter plekke behandelen.”

Uit de regio weten ze dat er de meest vreemde dieren vervoerd kunnen worden. „Van kangoeroe tot ringslang”. Als de dames een dode kat langs de weg zien liggen stoppen ze om deze op te rapen.

„We gaan niet voor de winst, maar puur voor de dieren. We doen het uit liefde voor de dieren,” laten Ingrid en Anita tijdens het gesprek meerdere keren weten. Hun liefde voor de dieren gaat verder dan hun portemonnee. Anita heeft van haar eigen geld de dierenambulance gekocht. De bus wordt momenteel opgeknappt, zodat deze per 1 mei kan gaan rijden. „We zoeken nog wel sponsors en donateurs. Tenslotte rijdt de bus niet op water en zal deze regelmatig onderhouden moeten worden. Misschien is er wel een garage die aanbiedt de bus in onderhoud te nemen. Dat zou geweldig zijn,” merkt Ingrid op.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Ingrid Schutte, tel. 033-2865573. Wie het initiatief van de Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken wil steunen kan een bijdrage overmaken op ING bankrekeningnummer 669495026.