

Pups als vuilnis weggegooid

REGIO - In de bossen bij Driebergen liep op zaterdag 24 januari omstreeks 16.30 uur een mevrouw haar hond uit te laten.

Een sullige Labrador, die trouw voor haar uit sjokte. Plotseling werd de aandacht van het dier getrokken door iets wat in de struiken langs het schemerige bospad liep.

Jankend en blaffend lokte de hond het vrouwtje naar de plaats des onheils. Daar lagen, hulpeloos en tot op het bot verkleumd, twee pups. Als vuilnis weggegooid. De ontdane vindster nam de kleintjes mee naar huis en belde Amivedi. De instelling voor vermiste en gevonden huisdieren zocht onmiddellijk een opvangadres. Dat werd Guusta van Ommeren in Scherpenzeel.

De Dierenambulance transporteerde de vondelingetjes naar hun voorlopige tehuis. Daar bleek dat zij ook nog eens behoorlijk verwaarloosd waren. Vervuild, onder de vlooiën en met flink wat wormen in de ingewanden. Guusta besloot om eerst een bezoek te brengen aan de dierenartsenpraktijk. De schuwe hondjes werden onderzocht waarbij bleek dat de algemene conditie redelijk was. De leeftijd lag rond de zeven a acht weken. Omdat het beide reutjes waren doopte Guusta ze Bas en Bobby.

Nadat de Dierenambulance

het tweetal weer naar Scherpenzeel had gebracht, begon de lastige taak om het vertrouwen in de mensheid weer te herstellen. Nog steeds rillerig en bang accepteerden Bas en Bobby hun eerste bordje pap. Het gezin Van Ommeren is wel wat dierenleed gewend en zette alles op alles om het de weerloze dieren naar de zin te maken. Bovendien slaagden ze erin om snel een definitief onderdak te vinden. Een Woudenbergse gezin, al langere tijd op zoek naar een hond, kwam kijken en viel onmiddellijk voor het koddige duo. Eerst blijven ze nog een weekje bij Guusta, daarna gaan ze naar hun nieuwe thuis. Zo kreeg een angstig avontuur toch nog een goed eind.

Verontwaardiging

Guusta van Ommeren kan intussen haar verontwaardiging voor de handelwijze van de vorige eigenaars niet onderdrukken. „Ik kan niet begrijpen hoe mensen ertoe kunnen komen om zo met dieren om te gaan. Wat de oorzaak ook is dat je ze niet zelf kunt houden, zo ga je niet met het leven om. Breng ze dan naar een asiël. Natuurlijk kost dat geld maar blijkbaar waren deze hondjes letterlijk niets waard. Schandalig vind ik het. Dat mag iedereen weten. Een vuilniszak gooi je nog niet weg in het bos. Een nacht in deze temperaturen hadden Bas en Bobby zeker niet overleefd. Degeen die dit gedaan heeft moet zich heel diep schamen.”