

Driebergen Duckstad?

door Marcel Bos
Driebergen-Rijsenburg

"Dit is nu al voor het derde jaar achtereen dat er eendenkuikens op mijn balkon rondlopen. Moeder eend heeft ditmaal 10 kuikens uitgebreed en nu willen ze naar het water, maar ze kunnen mijn balkon niet af."

Flatbewoonster Quint, die op de Oranjelaan in Driebergen woont, zit met de handen in het haar en ze vraagt zich af hoe het verder moet. Haar balkon op de eerste etage heeft een muur van een meter hoog en in beide hoeken staat een flinke conifeer.

Onder een van de twee coniferen, diep in de hoek heeft de eend een mooi nest gemaakt. Mevrouw Quint: "Die kuikens en de moeder zijn helemaal in paniek want ze willen naar de vijver hier op de Oranjelaan, maar ze

kunnen niet over die muur. Als ik of de buurman willen helpen rennen die beestjes weer onder die boom. Ik heb ze maar een bakje water gegeven en wat beschuit voor hen op de grond gekruimeld."

De Driebergse heeft Dierenambulance Woudenberg gebeld en binnen een uur zijn Marjolein van de Valk en Wouter Geusebroek van de dierenambulance op hun knieën met een stok en een bezem in de weer.

De beestjes worden door Marjolein een voor een met de hand gepakt en even later zitten de tien kuikentjes gebroederlijk naast elkaar in een doosje. Vrijwilliger Wouter zegt: "De kuikens gaan naar Vogelopvang Woudenburg-Scherpenzeel, want ze zijn één dag oud en te jong om in de vijver te zwemmen."

Wat Moeder Eend daarvan vindt is niet bekend, want die is inmiddels gevlogen."



Marjolein Van de Valk houdt 2 kuikens vast. Samen met collega Wouter Geusebroek van Dierenambulance Woudenberg heeft ze 10 kuikens van het balkon gered.